

# Laura heeft haast

Willemijn Steutel



## Ophouden!

'Fien slaat mij!', roept Teun. Hij geeft Fien een klap terug, op haar been. Fien huilt.

Laura draait zich om in haar autostoel.

'Ophouden!', roept ze boos.



Ze kijkt naar haar kinderen op de achterbank.

‘We zijn er bijna. Dan krijgen jullie een ijsje’, zegt Laura.



## Onderweg

Laura is onderweg met haar gezin. Haar man Bart zit achter het stuur. Hun dochter Fien is zes jaar. Hun zoon Teun is vier. Ze maken altijd ruzie in de auto.

Laura zucht.

Het is zomer. Wat is het heet in de auto!

Laura heeft geen zin meer om in de auto te zitten. En Fien en Teun al helemaal niet meer.

Het is de tweede dag in de auto.  
Gisteren zijn ze uit Nederland  
vertrokken, heel vroeg.  
Ze zijn naar Zwitserland gereden.

Vandaag rijden ze door naar Italië.  
Naar een dorpje aan zee, vlak bij de  
stad Genua.

Het gezin gaat drie weken op  
vakantie.  
Maar Laura gaat niet alleen naar  
Italië om vakantie te vieren.  
Italië is het land waar ze geboren is.  
En waar haar familie woont.



Haar zus Pamela woont in de stad  
Genua. Pamela gaat trouwen met  
haar grote liefde Martina.

De bruiloft van Pamela en Martina  
wordt vast prachtig, denkt Laura.  
Want de vrouwen trouwen op het  
strand.

