



## Inhoud

Stamboom van het Koninklijk Huis | 6

Inleiding | 9

1 Het ontstaan van het Koninkrijk | 10

2 De geboorte van een prins | 16

3 De jeugd van prins Willem-Alexander | 20

4 De studententijd van prins Willem-Alexander | 26

5 Voorbereiden op een baan als koning | 30

6 Willem-Alexander en Máxima | 34

7 Het gezin van prins Willem-Alexander | 40

8 De familie van prins Willem-Alexander | 44

9 Willem-Alexander en de sport | 52

10 Koning Willem-Alexander: de inhuldiging | 56

11 Het koningshuis en de Grondwet | 62

## Woordenlijst

Moeilijke woorden zijn *schuingedrukt* en worden uitgelegd in de woordenlijst aan het eind van elk hoofdstuk.

# Stamboom van het



# Koninklijk Huis



# Inleiding



Op 27 april 1967 wordt in Nederland een prins geboren. Hoera, het is een jongen! Dat is bijzonder. Want in de honderd jaar daarvoor werden er alleen maar prinsessen geboren. De prins heet Willem-Alexander. Al vroeg weet hij dat hij geen brandweerman of dokter zal worden. Want hij is de troonopvolger. Zijn leven staat in het teken van koning worden. Op 30 april 2013 is het zover: Willem-Alexander neemt de troon over van zijn moeder Beatrix.

In dit boek lees je hoe het komt dat Nederland een koninkrijk is. En welke koningen en koninginnen we al gehad hebben. Maar je leert vooral meer over onze koning. Hoe was de kindertijd van Willem-Alexander? En waar studeerde hij? Hoe bereidde hij zich voor op zijn baan als koning? En: wilde hij eigenlijk wel koning worden? Natuurlijk lees je ook over zijn vrouw: koningin Máxima. En over hun drie dochters.

Dit boek is geschreven in makkelijke taal. Met korte zinnen en weinig moeilijke woorden. Voor iedereen dus. Want de koning is toch ook van iedereen?



# Het ontstaan van het koninkrijk

Nederland is een *koninkrijk*. Maar dat is niet altijd zo geweest. Tot 1795 was Nederland een *republiek*. Er was geen koning of koningin. Stadhouders waren de baas. Dat zijn een soort ministers. Dit veranderde in de Franse tijd.

## **Napoleon**

Van 1795 tot 1813 was Nederland een provincie van het Franse *keizerrijk*. De Franse keizer Napoleon was de baas in ons land. Daarom noemen we deze periode de Franse tijd. Napoleon maakte zijn broer Lodewijk Koning van Nederland. Vanaf dat moment had ons land dus een koning. En was Nederland een koninkrijk.

## **Willem I**

Vóór de Franse tijd was stadhouder Willem de Vijfde de baas van Nederland. Maar toen de Fransen kwamen, vluchtte hij met zijn familie naar Engeland. In 1813 werd Napoleon verslagen.

De zoon van stadhouder Willem de Vijfde kwam terug naar Nederland. Deze zoon heette Willem Frederik. Maar Willem Frederik kon geen stadhouder worden. Want Nederland was nu een koninkrijk. Daarom werd hij in 1815 Koning van Nederland. En van België. Want in die tijd hoorde België ook bij Nederland. Willem Frederik noemde zichzelf koning Willem de Eerste. Omdat hij de eerste Nederlandse koning was.

## **België**

Koning Willem de Eerste had veel macht. Hij wilde van Nederland een rijk land maken. Hij liet wegen, kanalen en spoorwegen aanleggen. Maar voor 'gewone' mensen deed hij weinig. Veel Nederlanders waren erg arm. Ook de Belgen waren niet blij met deze koning. Ze kwamen in opstand. In 1839 wonnen ze de strijd. België werd een apart land. Dat was een tegenslag voor Willem de Eerste. Daarom stapte hij in 1840 op als koning. Toen werd zijn zoon, Willem de Tweede, koning. Hij regeerde maar kort. Want al in 1849 overleed hij. Zijn zoon Willem de Derde volgde hem op.

## **Dochter**

In die tijd konden vrouwen geen troonopvolger zijn. Maar dat veranderde na de dood van koning Willem