

Nieuw in Nederland

Mirjam Eppinga

Flitsen



Vandaag ga ik voor het eerst
naar school in Nederland.
Ik ben zenuwachtig.
Vannacht heb ik niet goed
geslapen.

Ik heb een nieuwe schooltas,
een map, schriften, een etui en
een agenda.
Ik heb ook een nieuwe jas.



The background features a photograph of a bus on a road, partially obscured by a large, white, splatter-like graphic that frames the text. The top of the image is a bright yellow and orange gradient, suggesting a sunset or sunrise. The bus is on the right side, and the road is on the left. The overall style is artistic and modern.

In Brazilië heb ik nooit een jas aan.
Daar is het warm.

Ik moet nu met bus 314 naar school.
Mijn school is een ISK.
De ISK is in een andere stad.

Ik weet waar ik moet instappen
en uitstappen.
En ik heb een mobiel. Als ik een
probleem heb, kan ik mijn moeder
bellen.







Ik woon pas twee maanden
in Nederland, in een dorp.
Ik kom uit Rio de Janeiro,
de hoofdstad van Brazilië.
Daar praten ze Portugees.
In Brazilië woonde ik
bij mijn oma en opa.