

Het verhaal van

MARIAM



Lezen voor Iedereen | Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
www.lezenvoorieen.be
www.eenvoudigcommuniceren.nl

Het verhaal van Mariam maakt deel uit van de serie *Beeldboek*.

Tekst: Johan van Caeneghem
Redactie en vormgeving: Eenvoudig Communiceren
Fotografie: Edwin Wiekens
Druk: Easy-to-read Publications

© 2015 | Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 8696 227 3
NUR 286

Het verhaal van
MARIAM

Johan van Caenegem



- 1 -

Mariam leest een boek.

Het is een dun boek.

Met weinig woorden.

Ze leert Nederlands.

En dat is moeilijk.

Maar het gaat.

Beetje bij beetje.

Ze leest twee pagina's.

Dan doet ze het boek dicht.



- 2 -

Mariam gaat naar buiten.
Boodschappen doen.

Ze doet haar jas aan.
Want het is koud.
Veel kouder dan in het land
waar ze geboren is.

Ze pakt een tas.
En gaat de straat op.

Er is wat wind.
Maar het regent niet.



- 3 -

Het is nog altijd vreemd.
Lopen in deze stad.

Met al die mensen.
Die er allemaal anders uitzien.

Veel blanke mensen.
Maar ook zwarte.

Lange haren, korte haren.

In auto's, trams, bussen en
de metro.