

# **KOLONIALISME**



Uitgeverij Eenvoudig Communiceren | Lezen voor Iedereen  
eenvoudigcommuniceren.nl | lezenvoorieereen.be

## CHANGE

is een serie van uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Tekst: Ingeborg van Teeseling  
Redactie: Ida Schuurman  
Vormgeving: Jurian Wiese  
Coördinatie: Marianne Verhallen  
Beeld: Shutterstock  
© ANP (p. 10, 43)

© 2024 | Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 8696 747 6  
NUR 286

# KOLONIALISME

Ingeborg van Teeseling



**CHANGE**  
BECAUSE LIFE IS ABOUT **CHANGE**



# CHANGE

BECAUSE LIFE IS ABOUT **CHANGE**

CHANGE is een serie van uitgeverij Eenvoudig Communiceren, dé uitgeverij voor iedereen die niet zo makkelijk leest.

Onder de serienaam **CHANGE** maken we boeken voor idealisten en mensen die veranderingen willen in de wereld. Voor iedereen die een betere, leefbare wereld voor zich ziet. Vandaag is dat dringender dan ooit.

Er komt veel informatie op ons af. Maar klopt alles wel? Wat is echt en wat is fake news? Betrouwbare kennis is onmisbaar om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En om ideeën op te doen voor veranderingen.

Daarom bestaat de serie **CHANGE**, handzame boeken over belangrijke onderwerpen als vrouwenrechten, klimaatverandering en kolonialisme. Geschreven met een vlotte pen en voorzien van bronnen. De blik is gericht op het nu, maar ook op het verleden en de toekomst.

Uit elk boek stappen mensen naar voren; vrijheidsstrijders en andere activisten. Zij strijden of hebben gestreden voor een betere wereld. Zij zijn onze grote voorbeelden en inspiratiebronnen voor veranderingen.

## INHOUD 1/2

Intro .....	8
<i>Emery Mwazulu Diyabanza</i> .....	10
De eerste kolonisten .....	13
Het Ottomaanse Rijk .....	15
<i>Prins Hendrik de Zeevaarder</i> .....	16
Spanje: goud, glorie en God .....	18
Andere kolonisatoren .....	19
De wedloop om Afrika .....	20
<i>Koning Leopold II</i> .....	22
Wereldtentoonstelling .....	24
Mensen in kooien .....	26
<i>Patrice Lumumba</i> .....	28
Nederlanders in Suriname .....	30
<i>Anton de Kom</i> .....	32
<i>Tula</i> .....	35
Wereldrijken .....	38
Gevolgen van kolonialisme .....	39
Ongelijkheid en afhankelijkheid .....	40
Duitsland en Namibië .....	41
<i>Herman Andimba Toivo ya Toivo</i> .....	43
Amerika in verzet .....	45

## INHOUD 2/2

De Ierse opstand .....	47
Veranderingen .....	49
Nederlands-Indië .....	51
<i>Soekarno</i> .....	52
Bang .....	55
<i>Martha Christina Tiahahu</i> .....	56
Verdeeldheid .....	58
India, Pakistan en Bangladesh .....	59
<i>Mahatma Gandhi</i> .....	61
Koude Oorlog .....	63
Dekolonisatie .....	64
Politieke invloed .....	66
Semikoloniën .....	67
Multinationals .....	68
Afhankelijkheid .....	69
China .....	71
Woede .....	73
Wat is de volgende stap? .....	74
Meer kennis .....	75
Bronnen .....	78
Verder lezen .....	86

## INTRO

Veel Europese landen hebben een koloniaal verleden. Zo had Nederland koloniën in Azië, Afrika en Amerika. En België had koloniën in onder andere Afrika.

Kolonialisme betekent dat een land een ander, meestal ver gelegen, land overnam of bezette. Vaak gebeurde dat met geweld. De belangrijkste reden voor kolonisatie was geld: alle rijkdommen stelen van het gekoloniseerde land. Alles in en op de grond, zoals olie, goud, diamanten, tin, katoen, cacao, thee en koffie.

Inwoners van de koloniën werden brutaal onderdrukt door de nieuwe machthebbers. Ze moesten voor hen werken voor weinig of geen geld. Vaak werden mannen gedwongen om soldaat te worden in het leger van de kolonisator. Ook hun taal werd veranderd, net als hun religie en hun cultuur. Kolonisatoren vonden zichzelf superieur. Daarom moest iedereen leven volgens hun regels.

De inwoners zagen hoe alles van hen afgenomen werd. En hoe ze de geroofde grondstoffen weer terug moesten kopen van de kolonisator. Ze probeerden de machthebbers te bestrijden. Maar bijna altijd hadden de kolonisatoren betere wapens en meer geld.





Koloniale overheersing kan honderden jaren duren. Elk land is slechter af als het een kolonie is geworden.

Grote delen van Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika werden vanaf de 16e eeuw gekoloniseerd door Europese landen. De grootste koloniale machten waren: Groot-Brittannië, Spanje, Portugal en Nederland. Hun doel was om een groot, machtig wereldrijk te stichten. En het maakte niet uit hoeveel dood en verderf het behalen van dit doel zou kosten.



## **EMERY MWAZULU DIYABANZA**

*In juni 2020 werd een kunstwerk gestolen uit een museum in Parijs, Frankrijk. Het was een houten begrafenistaal, honderden jaren eerder gemaakt in Tsjaad, in Afrika. De taal werd op een heldere dag gestolen door Emery Mwazulu Diyabanza. Hij filmde zichzelf en zette het filmpje op YouTube. Daarin legde hij uit waarom hij het object meenam.*